

Terugblik toen & nu

Bekijk [hier](#) het filmpje waarin Eva, Jan, Nelly en Henk terugblikken en een boodschap voor nu meegeven.

Eva



Het blijft onbegrijpelijk dat mensen elkaar zulke vreselijke dingen aan kunnen doen. Maar door mensen te leren kennen, kunnen vooroordelen verdwijnen.



Heb jij wel eens iemand leren kennen waarna hij/zij anders bleek te zijn dan je dacht?

.....
.....

Heb je meegemaakt dat mensen vooroordelen tegen jou hadden?

.....
.....

Jan



Iedereen kan anderen helpen en kleine heldendaden verrichten.



Heb jij wel eens een kleine heldendaad verricht? Zo ja, wat?

.....
.....
.....

Nelly



Ik wantrouw politieke leiders en hoop dat mensen niet meer zomaar achter een of andere gek aanlopen.



Tja, dat is best lastig. Want hoe herken je een slechte leider?

Ken jij nu een gek waar we niet achteraan moeten lopen?

.....

.....

.....

Henk



Spanningen in de wereld worden nog steeds met geweld opgelost, maar we moeten andere oplossingen zoeken.



Henk zegt dat je ruzies niet met geweld, zoals bijvoorbeeld een oorlog, kunt oplossen.

Jij hebt vast ook wel eens ruzie met iemand. Hoe los jij dit op?

.....

.....

.....