



Nelly

Vul in.

Gebruik deze woorden:

burgemeester	hullen	leider
landverraders	Jeugdstorm	vermoord
NSB	spijt	opgepakt
vier		

Nelly is Nederlands en trots op papa: hij is de van de NSB in hun dorp.

Papa zegt dat de Duitsers het door Hitler veel beter hebben gekregen.

De meeste mensen in het dorp noemen Nelly en haar familie

Vriendinnen willen niet meer met Nelly omgaan. Ze doet alsof ze dat niet erg vindt, maar thuis moet ze Nelly wordt leidster bij de, de jeugdclub van de NSB. Ze vindt het daar erg leuk en maakt er veel nieuwe vriendinnen.

Papa krijgt van de Duitsers een foto van Hitler, omdat hij zo veel voor ze doet. De NSB vraagt papa om te worden van het dorp.

Opeens is alles voorbij. Duitsland heeft de oorlog verloren. Nelly en haar familie worden, net als alle andere NSB'ers. De bewakers vertellen dat de Joden bijna allemaal zijn in de kampen. Nelly kan het niet geloven.

Tante Koos stuurt een brief waarin ze zegt dat Nelly niets fout heeft gedaan, maar dat de fout was en dat ze moet laten zien dat ze heeft dat ze voor de NSB was.

Na een jaar komt Nelly vrij, papa na bijna jaar. Nelly heeft geleerd dat ze zich nooit meer bij een groep aansluit.

Rotterdam 3 maart '46.

Lieve Nelly.

Als zondagmiddag en nu wil ik graag eens een
bubbeltje maken met jou, als is het dan ook
maar per brief. Je laatste bericht, dat je 'zondags
hebt gepent' ontvangen. Jammer, dat je mijn laatste
schrijven niet kreeg, ik had er mijn roekrukt aan
opgeofferd. Je weet, als ik de pen eenmaal vast heb
leg ik hem niet zo gauw meer. Het spijt me, want
we schrijven in deze dagen geen brieven alleen over
kuchts en halffs, er zijn zoveel ernstige dingen in
t leven die we met elkaar bekijken en overwegen willen.
Daarom stuurde ik jullie ook de weekbladen en ik
wrees bij voorbaat er al bij: Je wilt er dingen in
vinden, die je troosten, de re 1 weg wijzen, maar
ook, die je pijn doen. Ergere 1 maar it is toch
goed, om te weten wat er in andere mensen leeft.
Wij konden zo groot de donkere bladzijden uit
ons leven maar gauw omslaan. en opnieuw
beginnen. maar om opnieuw - goed te beginnen
moeten we eerst veel leren. Je moet ook proberen
de gemiddeldheidsheid van de mensen, die
tegenover je staan, te begrijpen. dan snap je
ook de houding van dit Christelijk blad. Ik
leef ik de onmiddellijke nabijheid van een fami-
lie, die hun roon in een Duitse kamp stagen
stappen en niet meer terug kwam, verraden door
een N.S.B'er. Je begrijpt hoe moeilijk die mensen
het hebben, als ze staan tegenover andere van de
2de generatie. Dat is gemade, om dan de juiste
houding aan te nemen. In als ik dan zie, dat
ze vriendelijk zijn voor Moja, als hun hartgevoel
getemperd worden, door de geest van christelijke
liefde - dan ben ik zo dankbaar. ook als
ik in kranten en tijdschriften, kentering hen
dien 2 niette opmerk. maar dat gaat niet
spec 2 geleidelijk wordt de stemming veel
der. en dan vooral, als men merkt, dat
er besef is, het verkeerde ideaal vonge
staan te hebben. Nelly als dat zo is, dan
kun je veel verdragen, want dan heb je t'verdient
Kaar.

De kring van hem te maken en kante pen. en ook kring gepent om te kante kante

Dat is geen prettig gevoel, maar de enige weg om
niet je zelf de mensen en God in 't kleine te komen,
ook al heb je zelf geen schurkenstreken uitgehoeld,
en gemeend de juiste weg te gaan, kun je toch
door een verkeerde houding je bezondigen aan 't alge-
meen welzijn. Ik hoop, dat je dit hartgrondig in-
ziet. Verder laat ik het blad voor wat het is, maar ga
op het standpunt staan, vanwaar uit het gesebreven
is, en je niet het onmiddellijk van uit een andere
hoek. Dat betekent niet, dat je het d. 3^e over eens
maakt zijn. Dat ben ik ook dikwijls nu. Mij doet het
geschrift in sommige bladen ook dikwijls pijn, omdat
het jullie raakt, en de mensen vaak altemeer
over een hom worden geschoren. Toch weet ik dat
Timm. een goede invloed op het volk uitaefend, maar 't
kan niet ineens komen. Laat van jaren is niet in een
dag weg te werken. Juist uit de kringen van Timm.
wordt aangedrongen op b. v. opname van M + B
kinderen in 't gezin. Bondagscholen in schuizen
enz. In daar ben ik erg dankbaar voor. Als ik in de
gelegenheid kom, help ik er aan mee. 't probleem
in 't dam contact te krijgen, maar 't is me nog
niet gelukt. 't weet nog niet eens of er hier zulke
schuizen zijn. maar 't wil het wel uit vinden. Dat
was een heel preuk te vely. Je weet wel, dat ik
het goed met je meen. Denk er maar een over
na. Ik heb nog meer bladen. Schrijf me maar
eens of je ze wilt hebben. In verder - begrijp ik
heel goed je verlangen, door weg te komen. Ik ben
blij, dat je 't niet van de mensen verwacht, dat je
in Gods handen kunt overgeven. Dat maakt je rust
kij en geduldig. Ik begrijp ook wel dat je studie,
van Engelse taal en muziekken een natuurlijke
levensdrang is. Gelukkig dat je er de gelegenheid
toe hebt, maar vergeet niet, dat het niet het
einddoel heeft wat je beoogt, dat is "voor geluk".
Je kunt er plezier in hebben je te ontwikkelen, 't is
misschien goed voor je later leven, maar verradigen
doet het niet hoor. Je weet, hoeveel ik op dat gebied
heb afgesponnd, en wat al idealen ik heb nagestreeft.
In ik ben blij, dat het kon; je gaven ontplooiën het met



Nelly

De brief van tante Koos



Rotterdam 3 maart '46

Lieve Nelly,

'T is zondagmiddag en nu wil ik graag eens een babbeltje maken met jou, als is het dan ook maar per brief. Je laatste bericht, dat je 's Zondags hebt "gepent" ontvangen. Jammer, dat jij mijn laatste schrijven niet kreeg, ik had er mijn nachtrust aan opgeofferd. Je weet, als ik de pen eenmaal vast heb leg ik hem niet zo gauw neer.

Het spijt me, want we schrijven in deze dagen geen brieven alleen over 'koetjes en kalfjes'. Er zijn zoveel ernstige dingen in 't leven die we met elkaar bekijken en overwegen willen. Daarom stuurde ik jullie ook de weekbladen en ik schreef bij voorbaat er al bij: Je zult er dingen in vinden, die je troosten, de rechte weg wijzen, maar ook, die je pijn doen, ergeren.

Maar 't is toch goed, om te weten wat er in andere mensen leeft. Wij zouden zo graag de donkere bladzijden uit ons leven maar gauw omslaan, en opnieuw beginnen, maar om opnieuw – goed te beginnen moeten we eerst veel leren. Je moet ook proberen de gemoedsgesteldheid van de mensen, die tegenover je staan, te begrijpen, dan snap je ook de houding van dit Christelijk blad.

Ik leef in de onmiddellijke nabijheid van een familie, die hun zoon in een Duits kamp zagen stappen en niet meer terug kwam, verraden door een NSB'er. Je begrijpt hoe moeilijk die mensen het hebben, als ze staan tegenover andere van de zelfde gevoelens. Dat is genade, om dan de juiste houding aan te nemen. En als ik dan zie, dat ze vriendelijk zijn voor Maja, als hun haatgevoelens getemperd worden, door de geest van christelijke liefde, dan ben ik o zo dankbaar.

Ook als ik in de kranten en tijdschriften kentering ten dien opzichte opmerk. Maar dat gaat niet opeens. Geleidelijk wordt de stemming milder, en dan vooral, als men merkt, dat er besef is, het verkeerde ideaal voorgestaan te hebben. Nelly als dat zo is, dan kun je veel verdragen, want dan heb je 't verdiend.

[zin aan de linkerzijkant, van boven naar beneden:

Een stevige zoen voor je moeder en tante Trien, en zelf stevig gepakt van je liefste tante Koos.]

Dat is geen prettig gevoel, maar de enige weg om met je zelf de mensen en God in 't reine te komen, ook al heb je zelf geen schurkenstreken uitgehaald en gemeend de juiste weg te gaan, kun je toch door een verkeerde houding je bezondigen aan 't algemeen welzijn. Ik hoop, dat je dit hartgrondig in ziet.

Verder laat ik het blad voor wat het is, maar ga op het standpunt staan, vanwaar uit het geschreven is, en je ziet het onmiddellijk van uit een andere hoek. Dat betekent niet, dat je het overal over eens moet zijn. Dat ben ik dikwijls ook niet. Mij doet het schrijven in sommige bladen ook dikwijls pijn, omdat het jullie raakt, en de mensen vaak allemaal over één kam worden geschoren.

Toch weet ik dat Trien een goede invloed op het volk uitoefend, maar 't kan niet ineens komen. Haat van jaren is niet in een dag weg te werken. Juist uit de kringen van Trien wordt aangedrongen op b.v. opname van NSB kinderen in 't gezin. Zondagscholen in tehuizen enz. En daar ben ik erg dankbaar voor. Als ik in de gelegenheid kom, help ik er aan mee. Ik probeer in R'dam contact te krijgen, maar 't is me nog niet gelukt. 'k weet nog niet eens of er hier zulke tehuizen zijn, maar ik zal het wel uit vinden.

Dat was een hele preek he Nelly. Je weet wel, dat ik het goed met je meen. Denk er maar eens over na. Ik heb nog meer bladen. Schrijf me maar eens of je ze wilt hebben.

En verder – begrijp ik heel goed je verlangen, daar weg te komen. Ik ben blij, dat je 't niet van de mensen verwacht, dat je je in Gods handen kunt overgeven. Dat maakt je rustig en geduldig. Ik begrijp ook wel dat je studie, van Engelse taal en muzikaleer een natuurlijke levensdrang is. Gelukkig dat je er de gelegenheid toe hebt, maar vergeet niet, dat het niet het einddoel heeft wat je beoogt, dat is "waar geluk". Je kunt er plezier in hebben je te ontwikkelen, 't is misschien goed voor je latere leven, maar verzadigen doet het niet hoor. Je weet, hoeveel ik op dat gebied heb afgesjouwd, en wat al idealen ik heb nagestreefd. En ik ben blij, dat het kon: je gaven ontplooiën tot nut.



Nelly



Bekijk de brief.

1

Maar 't is toch goed, om te weten wat er in andere mensen leeft. Wij zouden zo graag de donkere bladzijden uit ons leven maar gauw omslaan, en opnieuw beginnen, maar om opnieuw – goed te beginnen moeten we eerst veel leren.

Hier zegt tante Koos dat Nelly niet zomaar opnieuw kan beginnen, maar dat ze eerst iets moet leren van wat er is gebeurd. Ze zegt dat Nelly moet weten wat er in andere mensen leeft: hoe zij denken of voelen over Nelly en de NSB.

Wat moet Nelly volgens jou leren van wat ze in de oorlog heeft meegemaakt?

.....
.....

2

Geleidelijk wordt de stemming milder, en dan vooral, als men merkt, dat er besef is, het verkeerde ideaal voorgestaan te hebben.

Hier staat dat de mensen milder (minder boos) op Nelly zullen zijn als zij inziet dat het fout was om voor de NSB te zijn.

Kun jij iemand sneller vergeven als hij toegeeft dat hij een fout heeft gemaakt? Leg uit.

.....
.....

Vind je het belangrijk dat mensen een fout toegeven? Waarom?

.....
.....

3

Mij doet het geschrijf in sommige bladen ook dikwijls pijn, omdat het jullie raakt, en de mensen vaak allemaal over één kam worden geschoren.

Tante vindt het erg dat in veel bladen wordt gedaan of alle NSB'ers even slecht waren.

Ze vindt ook dat Nelly geen schurkenstreken heeft uitgehaald.

Je verdient straf als je: *(meer antwoorden mogelijk)*

- het met Hitler en de nazi's eens bent
- lid bent geworden van de NSB
- andere mensen overhaalt om ook lid te worden van de NSB
- belangrijk werk gaat doen voor de NSB, zoals burgemeester worden
- onschuldige mensen kwaad hebt gedaan, zoals onderduikers verraden

Nelly wordt zwaarder gestraft omdat andere NSB'ers heel erge dingen hebben gedaan.

Ik vind dat redelijk / onredelijk.

Hoe vind je het als mensen je persoonlijk beoordelen op wat een groep heeft gedaan? Leg uit.

.....

.....

.....