

Informatie waar je niet bij kunt als je in een rolstoel zit:

Huis van Jan

Op de preekstoel van de vader van Jan:



“Vader zegt in de kerk dat we mensen die in gevaar zijn moeten helpen. Hij vertelt aan de gelovigen een heel oud verhaal uit de bijbel om duidelijk te maken dat God het zelfs goed vindt dat je liegt om mensen te redden.

Het bijbelverhaal gaat over Egyptische vroedvrouwen. Dat zijn vrouwen die helpen bij de geboorte van een kind. Ze moeten van de Egyptische koning de Joodse jongensbaby's meteen na de geboorte dood maken. Maar de vrouwen laten de jongetjes leven. Als de koning

vraagt waarom, vertellen ze een leugen: ‘Wij komen steeds te laat om te helpen bij de bevalling en dan zijn de Joodse jongetjes al verdwenen’.

Vader wil duidelijk maken dat je ook nu Joden moet helpen, zelfs als je dan moet liegen. Vader noemt dat een noodleugen.”

Sergeant Leone, onder de preekstoel:



“Pss, kom eens kijken!... Niet schrikken! Hier ligt Sergeant Leone, een Amerikaanse piloot. Hij is gewond geraakt toen zijn vliegtuig neerstortte net buiten het dorp. Dat was een enorme dreun! Vijf Amerikanen dood en vier gevangen. Vreselijk. Alleen Leone is ontsnapt en naar ons gebracht. Moeder vroeg onze dokter om hem te helpen maar die durfde niet. Moeder kwaad! Gelukkig durfde een andere dokter wel. Ik mag Leone eten brengen.”

Verder kun je overal bij. Mocht dit toch niet zo zijn, geef het aan bij de baliemedewerkers. Dan passen wij dit blad aan.