

Herman



Bekijk het [filmpje](#).

Vul in. Gebruik deze woorden:

Indonesiërs	leger	Aziatisch
kippen	plantage	verdronken
slakken	Nederlanders	kamp

Herman woont met zijn moeder en broertjes op een met citroen- en sinaasappelbomen.

Hermans vader zit in het, en als de Japanners komen, wordt vader gevangen genomen.

Hermans moeder heeft Indonesische voorouders en daarom zijn Herman en zijn broertjes volgens de Japanners niet Nederlands, maar Dat noemen ze 'Indo'.

Daarom hoeven ze niet in een

Moeder regelt alles op de plantage. Herman zorgt voor de

Op een dag vertelt moeder dat vader dood is. Het schip waarmee hij naar een kamp op een ander eiland werd gebracht, werd aangevallen en toen is hij

Dan zijn de Japanners verslagen. Maar nu willen de Indonesiërs zelf de baas zijn in hun land.

Ze willen dat de – die er voor de oorlog de baas waren – weggaan.

Herman en zijn familie worden door de opgesloten in kampen. Ze krijgen elke dag maar één kopje rijst en waterige soep.

Herman zoekt naar en schiet met een katapult vogels uit de boom.

Zo hebben ze wat extra te eten. Pas na anderhalf jaar komen ze vrij.