

## Michael



Michael woont in Amerika. Zijn vader is officier in het Amerikaanse leger en vecht op zee tegen de Japanners. Michael heeft hem al twee jaar niet gezien. Eerst krijgen Michael en zijn moeder brieven van hem. Maar dan komen er geen brieven meer.

Michael en moeder wachten vol spanning. Op een dag leest moeder in de krant dat de Japanners een Amerikaans schip hebben aangevallen. Het schip is gezonken. Moeder gilt van schrik.

Een tijdje daarna komt er een brief. Moeder durft hem niet open te maken, zó bang is ze voor slecht nieuws. Een kennis komt om de brief te lezen. Het is een bericht van vader!

Het gaat goed met hem! Zijn schip is gezonken, maar vader heeft het overleefd. Hij krijgt zelfs een medaille omdat hij veel bemanningsleden heeft gered. Michael is heel trots op hem!