

## Yaroslav



Yaroslav woont in een dorp in Oekraïne. De Duitsers zijn er nu de baas. Vlak bij het dorp hebben de Duitsers Joden uit de hele omgeving verzameld. De Joodse mannen moeten een hele grote diepe kuil graven.

Niemand uit het dorp mag kijken, maar Yaroslav ziet het als hij de koeien naar de wei brengt. Na acht dagen is de kuil klaar. Yaroslav ziet dat de Duitsers Joden met vrachtwagens naar de kuil brengen. Ze moeten aan de rand van de kuil gaan staan. Ze moeten zich uitkleden en dan... schieten de Duitsers de Joden één voor één dood... Yaroslav wil het niet zien maar blijft kijken.

Iedereen in het dorp hoort de gewerschoten. Jonge mannen, vrouwen, kinderen, opa's, oma's, moeders met een baby in de armen – allemaal worden ze gedood. Elk kwartier komt er een nieuwe vrachtwagen en zo gaat het een week lang door... Iedereen in het dorp rilt van afschuw, maar niemand durft iets te doen. Straks worden ze zelf ook doodgeschoten.